

DE DOODGRAAVER.

Die zich wat voor laat staan, Zie deezen spiegel aan.



Dit is het end van klein en groot,
Daar wast geen kruidje voor de dood,
Hoe't hecht en kleeft, hier moet het scheiden :
Het is dan best, ja ver het best,
De deugd omhelsd voor al de rest,
Die zal ons door de dood geleiden.