

# DE TAPYTWERKER.

Hoe schoon bereid, De dood die scheid.



De marm're zaal, hoe schoon ze zy,  
Vermaak'lyk door tapytiery,  
Is slechts een hut van stof en aarde:  
Maar 't huis met handen niet gemaakt  
Voor hem, die naar het hemels haakt,  
Is een verblyf van hooger waarde.