

# DE DRAAJER.

De uitvindingen zyn veel, Doch min voor't eeuwig deel'



De mens, met schranderheid begaafd,  
Weet alle ding zyn eis te geeven;  
En zelve blyft hy onbeschaafd  
In 't blok van 't onbehouwen leven:  
't Was loflyk, deed hy zyn gemoed,  
Het geen dat hy zyn handwerk doet.