

DE HOVENIER.

De rechte gaarde Is niet op aarde.



Het hof is van den mens bemind,
Die daar zyn lust en uitvlucht vind;
Doch in het fleurkje moet hy scheiden:
Hy is dan welbedacht en wys,
Die zaait en plant in 't paradys,
Daar 't leven eeuwig zal vermeiden.