

DE SCHOENMAAKER.

Zie op het middel niet, Maar daar het om geschied.



De voet besluit zich in de schoen,
Doch 't is niet om de schoen te doen;
Maar, om den weg daar meê te treden:
De ziel woont wel in vlees en bloed,
Maar 't zy haar, als de schoen den voet,
Om meê te gaan naar 't land van vreden.