

DE DROOGSCHEERDER.

Hy 's wys, die 't kleed bereid, Dat eeuwig niet verslyt.



De mens, die tyd en vlyt besteed,
Maakt van het beestenhair zyn kleed:
Zo kan hy 't al voor 't vlees bereiden;
Was 't dan niet al te slecht gedaan,
Dat de arme ziel, in 't overgaan,
Gants naakt en blood, van hier moest scheiden!