

M A T T H E U S X: 28, 29, 30, 31.



75

VREEST u niet voor de geene die 't lichaam dooden, en de ziele niet en kunnen dooden: Maar vreeft veel meer hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de helle. En worden niet twee moskens om een penningsken verkocht? En niet een van dezen en zal op de aarde vallen, zonder uwen Vader. En ook uwe haren des hoofds zyn alle geteld. En vreeft dan niet, gy gaat veele moskens te boven.

LUKAS XII: 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ik zegge u mynen vrienden, En vreeft u niet voor de geene die het lichaam dooden, en daar na niet meer en kunnen doen. Maar ik zal u toonen wien gy vreezen zult: Vreeft dien, die na dat hy gedood heeft, [ook] macht heeft in de helle te werpen: ja ik zegge u, vreeft dien. En worden niet vyf moskens verkocht voor twee penningskens? en niet een van die en is voor God vergeeten. Ja ook de haren uwes hoofds zyn alle geteld. En vreeft dan niet: gy gaat veele moskens te boven. En ik zegge u, een igelyk die my belyden zal voor de menschen, dien zal ook de Zoone des menschen belyden voor de Engelen Gods. Maar wie my verloochenen zal voor de menschen, die zal verloochend worden voor de Engelen Gods.