

DE VREEMDELING.

Wel gekomen.



I.L.

*En zyne hand uitstreckende over zyne discipelen zeide,
Ziet myne moeder en myne broeders. Want zo wie den
wille myns Vaders doet die in de hemelen is, dezelve is
myn broeder, en zuster, en moeder. Matth: XII: 49, 50.*

De