

BESCHOUWING
DE KREUPELE.

Maar voor een tyd.



Indien dan uwe hand of uwe voet u ergert, houwt ze af en werpt ze van u. Het is u beter tot den leven in te gaan, kreupel, of verminkt [zynde,] dan twee handen of twee voeten hebbende in het eenwige vuur geworpen te worden. Matth: XVIII: 8.

Getroost